

HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2017
JANUARI, FEBRUARI, MAART 2017 **Toelichting op thema's**

Vooraf

U ontvangt hierbij teksten ter ondersteuning van de afkondiging van de uitgangscollectes. Deze informatie is beknopt en zakelijk gehouden. U kunt, aan de hand van deze teksten, zelf de afkondigingen samenstellen.

15 januari 2017 – collecte Oecumene - *samen werken aan oecumene*

In een tijd waarin tegenstellingen steeds groter lijken te worden, is het belangrijk om te zoeken naar saamhorigheid en verbinding. Samen met 15 andere kerken is de Protestantse Kerk lid van de Raad van Kerken. De Raad vervult een belangrijke rol als gesprekspartner voor de overheid over actuele thema's als sociale samenhang en zorg voor kwetsbare mensen. Binnen de Raad van Kerken werkt de Protestantse Kerk ook mee aan de landelijke week van gebed in januari en aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Tijdens deze Pelgrimage getuigen de kerken samen van het geloof dat ons oproept om de gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping te zoeken. De Protestantse Kerk ondersteunt nog meer initiatieven die bijdragen aan verzoening en verbinding, zoals S KIN, Samen Kerk in Nederland, een landelijke vereniging van internationale en migrantenkerken. De opbrengst van de collecte gaat naar dit belangrijke, verbindende werk van de Protestantse Kerk.

22 januari 2017 – collecte Catechese en Educatie – *catechese: het goede nieuws delen*

Veel kerken zoeken naar de juiste vorm voor catechese en kloppen met hun vragen aan bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Vragen zoals: Hoe zorg ik dat catechese leuk is, maar ook leerzaam? We willen iets nieuws, maar welke methode moeten we kiezen? JOP helpt kerken bij deze vragen. Door trainingen, advies en het ontwikkelen van materiaal. Met uw steun kan JOP in 2017 een nieuwe methode ontwikkelen voor het tienerwerk. Catechese in de plaatselijke kerk is van groot belang.

29 januari 2017 – collecte Plaatselijke pioniersplekken

De collecte voor het plaatselijke kerkenwerk is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing noodzakelijk. In Apeldoorn worden al een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals het project voor dertigers 'Thirsty' en de Bijbelse Vertelplek 'de Verwondering'. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren. Met uw bijdrage in de uitgangscollectie van vandaag steunt u deze vernieuwingsprojecten.

12 februari 2017 – collecte Algemeen Christelijke Doelen

Geregeld kloppen instellingen bij onze protestantse gemeente aan voor financiële steun. De Algemene Kerkenraad heeft besloten de opbrengst van de uitgangscollecte van vandaag te bestemmen voor Don Bosco Apeldoorn en st. Epafra. In de Jeugd- en jongerencentra van Don Bosco in Zevenhuizen en De Maten vinden jongeren een thuis en krijgen de ruimte om zich onder deskundige en professionele begeleiding te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. De stichting Epafra biedt hulp aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Het belangrijke werk van beide organisaties willen graag steunen.

5 maart 2017 – Plaatselijk Missionair werk

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Kerkplein7 zet zich in om ook mensen buiten de kerk in aanraking te laten komen met Bijbelverhalen en Bijbelse thema's. Dit gebeurt door projecten rond Kerst en Pasen, waarbij heel Apeldoorn wordt uitgenodigd om met de verhalen en thema's uit de Bijbel kennis te maken. Om dit werk te kunnen blijven doen, is uw bijdrage in deze collecte van groot belang.

12 maart 2017 – Collecte KiA/Zending 40-dagentijdcollecte – Guatemala

STEUN GEZINNEN IN GUATEMALA

De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter generaties duren om de cultuur van geweld te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde organisatie in Alta Verapaz. In deze provincie, waar de meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen om samen te werken. De mensen zijn arm en hebben daardoor vaak ruzie in het gezin of ondervinden problemen in de wijk met burens. Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven. Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn. Albertina, deelneemster Redpaz: "Onze inspiratiebron is de Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie met onze familie, met onze burens, en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In de gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar. We worden minder snel boos, er is minder jaloezie en wrok." Voor € 54,- kan een vrouw een jaar lang een training volgen.