

## MISSIE-ZENDINGSKALENDER 2012

Deze kalender heeft als titel: "Ziel van de Andes". Het thema is uitgewerkt door de Peruaanse kunstenaar Jaime Colán. Hij is geen man van veel woorden, hij uit zich in z'n schilderijen. En die laten aan duidelijkheid weinig te raden over. Het gaat niet goed met moeder natuur, Pachamana, zoals de Andesindianen haar noemen. Door de verandering van het klimaat smelt de sneeuw in de Andes. In grote steden als Lima vind je nauwelijks nog een boom. "Ik laat in mijn schilderijen zien dat het anders moet, dat we respect moeten hebben voor de natuur, ons milieu, de schepping." Ook met de mensen in Peru gaat het niet goed. "De kloof tussen rijken en armen wordt alleen maar groter; de armen zijn de indianen en mestiezen, de mensen van gemengd bloed. Vooral vrouwen dragen de grootste last van de armoede. En de kinderen! Daarom schilder ik graag vrouwen die aan het werk zijn. Zij zorgen met hun werk voor de toekomst van mijn land." En niet in de laatste plaats: ook de eeuwenoude cultuur van de oorspronkelijke indiaanse bewoners wordt bedreigd. Colán zegt: "Peru verliest zijn ziel. Daarom nemen mensen die muziek maken een bijzondere plaats in mijn werk in. In de oude muziekinstrumenten klinkt immers de ziel van de Andes." Het is die ziel die we ook met deze kalender willen laten zien. Deze fraaie kunstkalender is in veel kerken te kopen.

U kunt er diakenen of leden van de werkgroep ZWO naar vragen!

De prijs bedraagt € 8,-.

