

Collecteafkondigingen februari 2018

4 Februari Diaconie Kerk in Actie / Werelddiaconaat (kind slaven)

In Ghana worden kinderen, vooral jongens, meegelokt naar kleine eilandjes om daar onder dwang van slavenmeesters gevaarlijk werk in de visserij te doen. Op geen enkele manier kunnen ze daaraan ontkomen. Partnerorganisatie van Kerk in Actie Challenging Heights spoort de kinderen op, bevrijdt ze en biedt ze intensieve psychologische hulp. Met deze collecte willen zij realiseren dat dit jaar 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleid worden bij terugkeer naar hun huis.

11 Februari Diaconie Kerk en vluchteling 1

Bijna dagelijks horen en lezen we over de nood van vluchtelingen, die uitgedroogd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Deze mensen kunnen bij de Stichting Kerk en Vluchteling een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. De diakenen vragen in de eerste collecte uw bijdrage voor de Stichting Kerk en Vluchteling. Daarmee kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen worden.

18 Februari Diaconie 40-dagentijdcollecte / Noodhulp

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Deze moeders proberen onder erbarmelijke omstandigheden hun kinderen, die vaak bang, ziek en ondervoed zijn, liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt de gevluchte moeders daarbij. Met o.a. verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

25 Februari Diaconie 40-dagentijdcollecte / binnenlands diaconaat (SchuldHulpMaatjes)

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Kerk in Actie heeft samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatjes opgericht om vrijwilligers op te leiden tot "maatjes" die mensen met (beginnende) schulden kunnen coachen en begeleiden. Bijv. voor alleenstaande moeders, mensen met psychische klachten of mensen die te maken krijgen met verlies van werk, echtscheiding of verhuizing, kan het beheer van hun financiën een probleem vormen. Dan kan een maatje een klankbord zijn en praktische ondersteuning bieden. Er zijn inmiddels zo'n 1500 maatjes.