

## **Bestemming Diaconale collectes 2017**

### **Maart**

5 Maart

Diaconie 40-dagentijdcollecte / binnenlands diaconaat (De Glind)

In de 40dagentijd zijn de diaconale collectes bedoeld voor mensen die alles op alles zetten om anderen te helpen te overleven. Sterk en dapper. Vandaag gaat het om De Rudolphstichting in Jeugddorp De Glind waar kinderen en jongeren een veilige leefomgeving hebben gevonden. Professionele gezinshuisouders begeleiden deze kwetsbare en beschadigde jonge mensen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Met uw bijdrage kunnen extra faciliteiten gerealiseerd worden.

8 Maart (woensdag) Biddag

Diaconie: Algemene middelen diaconie

Tijdens de dienst op biddag is de diaconale collecte bestemd voor de algemene middelen van de Diaconie.

12 Maart

Diaconie Individuele Hulpverlening 2 - overbrugging i.v.m. toekomstige uitkeringen

Steeds meer mensen met grote financiële problemen doen een beroep op de diaconie. Zonder hulp komen zij zelf niet uit de vicieuze cirkel. Schuldhulpmaatjes helpen hen om weer structuur te krijgen in het bestedingspatroon. Wanneer dat nodig is helpt de diaconie met het verstrekken van huishoudgeld of een lening in afwachting van toekomstige uitkeringen. Met uw bijdrage kan de diaconie ervoor zorgen dat deze mensen weer uitzicht krijgen op een beter leven.

19 Maart

Diaconie 40-dagentijdcollecte (Moldavië)

Sterk en dapper. Dat zijn de medewerkers van Bethania Christian Relief Association. Zij steunen ouderen in Moldavië die in een sociaal isolement leven. Hun pensioen is zo laag dat ze de minimale maandelijkse lasten niet kunnen betalen en in zwaar verwaarloosde huizen wonen. Bethania heeft een dagcentrum voor ouderen opgezet waar zij aan activiteiten en Bijbelstudies kunnen deelnemen. Ook zorgen ze voor gezonde maaltijden. Hierdoor voelen de ouderen zich minder eenzaam.

26 Maart

Diaconie 40-dagentijdcollecte / binnenlands diaconaat (Pauluskerk R'dam)

Sterk en dapper. Dat zijn de mensen die zich in de bekende Pauluskerk in Rotterdam inzetten voor mensen die in de knel zitten. Het gaat om mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. In de Pauluskerk kunnen ze terecht voor tijdelijke opvang, voor een maaltijd, hulp van een maatschappelijk werker, arts of predikant. Ook wie niet in de knel zit is welkom. Samen zijn en delen van verhalen stimuleert en versterkt iedereen.