

Themabijeenkomst Diactief 11 april 2012: Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah

Mw. Bowien Krikke opent de avond met een korte uitleg van de naam Diactief (een samenvoegen van diaconaal en actief) en met de vraag: 'Wie is mijn naaste'. In plaats van het verhaal over de barmhartige Samaritaan neemt Bowien ons mee in een aantal uitspreken uit een sociologisch onderzoek naar solidariteit. Met het uitspreken van een bijzondere zegen, sluit zij haar inleiding af en geeft het woord aan de heer Ben Bloem.
Verslag: Bauke Vlas

Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah

Als professioneel zeer betrokken vertegenwoordiger van de Stichting DTZ vertelt Ben ons, hoe in 2003 de start vanuit de gemeenschap Menorah plaats vond van zorg aan daklozen. Doel was om het hiaat te vullen in de bestaande hulpverlening (Omnizorg). Over hoe het kan, dat niet iedere dakloze in Omnizorg terecht kan, ook al zijn ze daar welkom, vertelt Ben o.a.: dat niet iedereen daar veilig is en dat er drugsgebruik (en dus kans op meedoen) is. Na diverse koude winters waarin er toch daklozen op buitenslapen bleven aangewezen, heeft de Stichting een gewillig oor gevonden bij de gemeente voor de start van opvang. In een paar weken tijd werd, vlak voor het invallen van strenge vorst, eind januari 2012 het leegstaande scoutinggebouw in de Maten in gebruik genomen voor nachtopvang.

Ben maakt ook duidelijk, dat dakloos zijn echt geen 'eigen keus' is. De daklozen hebben veelal geen 'echte' keus, want men zit in nood, men heeft een problematisch verleden, men heeft weinig sociale contacten, men heeft geen mantelzorg, men is verslaafd (en afkicken valt niet mee, probeer maar eens van 'gewoon' roken af te komen) of psychiatrisch patiënt.

Wat doet de Stichting?

- 2 keer per week een maaltijd verstrekken aan circa 50 daklozen;
- dekens uitreiken;
- vriendschap bieden en praktische hulp (mee naar een hulpverlener bijvoorbeeld)
- slaapplek in de winter.

Even wat cijfers:

- opvang van 22.00 uur tot 08.00 uur;
- twee vrijwilligers doen 'nachtdienst';
- 23 personen zijn deze winter opgevangen (6 tot 8 per avond);
- 8 personen zijn doorgestuurd;
- er zijn (op een enkele klein akkefietje na) geen incidenten;
- er zijn op jaarbasis 300 (soms voor korte tijd, maar zo'n 50 permanent) daklozen in Apeldoorn;
- waarvan 200 aan harddrugs verslaafd;
- 30% van de daklozen is vrouw;
- 70 daklozen zijn jonger dan 23 jaar.

Wat is de toekomstvisie:

- Het is een inloophuis voor (winter)opvang en dagopvang;
- Samenwerken met professionele partner;
- Medische noodhulp.

Hoe kunt u de Stichting helpen (zie www.daklozenapeldoorn.nl):

- Door voor hen te bidden;
- Door de Stichting bekend te maken;
- Door vrijwilliger te worden;
- Door donateur te worden.

Sluiting

Met 21 aanwezigen was het een geslaagde avond. De volgende thema-avond zal in het najaar van 2012 plaatsvinden. Komt u dan (ook) weer? Heeft u wensen voor de thema's, mail naar diactief@upcmail.nl